

Uitgeverij
DAMON



najaarscatalogus
2023

FILOSOFIE | RELIGIE | POLITIEK | KLASSIEKE OUDHEID | GESCHIEDENIS

Najaarscatalogus 2023...



4



5



6



7



8



9



10

Beste Damonvriend,

Hierbij presenteren we u de nieuwe boeken die in het najaar gaan verschijnen. Helaas leven we in een tijd van crises, zowel op globaal als op regionaal niveau, denk aan een vluchtelingencrisis, een klimaatcrisis, een oorlog, toeslagenaffaires, etc. Voor het oplossen van crises zijn daadkrachtige leiders nodig, die handelen als vertegenwoordigers van de burgers. Er dreigt echter een teloorgang van die representatieve democratie, die voormalig VVD-senator Sybe Schaap uitgebreid analyseert in *Politiek in een maalstroom*.

Meer dan tweeduizend jaar eerder probeerde Cicero de Romeinse Republiek te redden van haar naderende ondergang. Dat deed hij mede door het op schrift stellen van de belangrijkste regels en wetten van de staat. Het resultaat: de eerste grondwet uit de geschiedenis. Deze tekst verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands onder de titel *Wet en Rechtvaardigheid*.

De volgende twee titels hebben meer betrekking op het persoonlijke leven. *De mens achter de monnik* is een bloemlezing uit de dagboeken van de bekende trappist Thomas Merton. Hierin volgen we Merton op zijn zoektocht naar hedendaagse, authentieke en wereldwijde spiritualiteit en krijgen we inzage in zijn dromen, interesses, frustraties en menselijke en goddelijke liefde. Dit kan wel gezien worden als zijn 'echte' autobiografie. Met *Het is voorbij. Kierkegaard over leven, sterven en onsterfelijkheid* voltooit Andries Visser zijn trilogie over grote thema's uit het denken van Søren Kierkegaard, waarbij hij weer veel onbekend materiaal aandraagt, ook uit Kierkegaards eigen leven.

In *Wat ons verplicht II. Essay over denken en existentie* put Karl Verstryngne ook uit het werk van Kierkegaard, naast o.a. Heidegger en Wittgenstein. In dit boek staat de vraag naar de reikwijdte van de menselijke kennis in relatie tot zichzelf centraal. De grenzen van de menselijke kennis is ook het thema van *Over de wetende onwetendheid*, het hoofdwerk van Cusanus, ook wel de eerste moderne filosoof genoemd. Dit werk is een sleutelwerk in de overgang van de middeleeuwse naar de renaissancefilosofie. Het is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.

We sluiten deze catalogus af met *Cynthia. Een Romeinse romance*, het eerste boek uit de liefdesgedichten van Sextus Propertius. Die gedichten waren de eerste bundel uit de westerse poëzie die gewijd is aan één vrouw. Deze uitgave verschijnt als deel 8 in de reeks *Monobiblos*, zoals toevalligerwijs het werk van Propertius bekend staat.

Wij hopen voor u weer een mooie catalogus te hebben samengesteld en wensen u vast veel leesplezier.

Met hartelijke groeten,
Jenny van de Laar en John van Gortel

Uitgevers



Isbn 978 94 6340 352 8
€ 24,90 | ± 288 pp.
Paperback
Verschijnt in oktober



Sybe Schaap

Politiek in een maalstroom

Over het lot van de representatieve democratie

Artikel 50 van de Grondwet beschrijft de kern van onze representatieve democratie: het gekozen parlement vertegenwoordigt het gehele Nederlandse volk. Wet en recht gelden voor iedereen op dezelfde manier. De toeslagenaffaire, de milieuproblematiek en de aardbevingsellende laten echter zien dat velen zich niet meer vertegenwoordigd voelen. Ons democratisch bestel lijkt achteloos met zijn burgers om te gaan en het parlement maakt zichzelf machteloos. De democratie raakt ontwricht. Politieke partijen worden de speelbal van een partijelite, het actieve kiesrecht is een passief stemrecht geworden. De politiek is in een beweging terechtgekomen waarin zich autocratische verhoudingen aftekenen.

Politiek in een maalstroom analyseert het verval van de representatieve democratie, dat sluipend begon alvorens in een onbeheersbare maalstroom over te gaan. Tot het te moeilijk wordt om het tij te keren.

Sybe Schaap is politiek filosoof. Van 2007-2019 was hij lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Zijn recente boeken zijn onder meer in het Oekraïens en Russisch vertaald.

Lees verder



Sybe Schaap
Als alle vertrouwen wegvalt
Over de waardering van het burgerschap
9789463403177
€ 24,90
Paperback



Sybe Schaap
Het wendbare verleden
Nietzsche in postmoderne tijden
9789463402569
€ 22,90
Paperback



Isbn 978 94 6340 350 4
€ 24,90 | ± 160 pp.
Hardback
Verschijnt in oktober



Cicero

Wet en Rechtvaardigheid

Vertaald door Maarten Klink
Nawoord Ernst Hirsch Ballin

Het was crisis toen de redenaar, politicus en filosoof Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.) een dialoog schreef over de constitutie van Rome. Door het op schrift stellen van de belangrijkste regels van de staat probeerde Cicero de Romeinse Republiek te redden van haar naderende ondergang. Het resultaat: de eerste grondwet uit de geschiedenis.

Na een vurig pleidooi voor het natuurrecht bespreekt Cicero zijn religieuze wetten en de wetten over de magistraten. Griekse theorie en Romeinse praktijk kruisen elkaar in een krachtig betoog, terwijl recente politieke ontwikkelingen de achtergrondmuziek verzorgen. Het geheel levert een boeiend werk op dat filosofisch, historisch en staatkundig van blijvende waarde is.

Wet en Rechtvaardigheid is de eerste vertaling van Cicero's *De Legibus* in de Nederlandse taal.

Maarten Klink is docent rechtsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Hij studeerde recht aan de Universiteit van Oxford en haalde zijn master klassieke talen aan de Universiteit van Leiden.

Lees verder



Cicero
Het bestaan van de goden
9789463401333
€ 24,90
Hardback



Pierre Hadot
Marcus Aurelius en de Stoa
9789463403306
€ 34,90
Hardback



Isbn 978 94 6340 351 1
€ 29,90 | 368 pp.
Paperback
Verschijnt in september



Thomas Merton

De mens achter de monnik

Een leven in dagboeken

Vertaald door Willy Eurlings

De trappist Thomas Merton is bekend geworden door zijn autobiografische bestseller *Lousteringsberg*. Mertons echte autobiografie is echter vooral te vinden in zijn dagboeken. Deze door twee kenners van Mertons werk samengestelde bloemlezing is daarom een prachtige manier om kennis te maken met Merton op zijn zoektocht naar hedendaagse, authentieke en wereldwijde spiritualiteit. Zijn frustratie over de censuur van zijn anti-oorlogsgeschriften en zijn affiniteit met de natuur worden in beeld gebracht en wij krijgen inzage in zijn dromen en zijn ervaringen met goddelijke en menselijke liefde, inclusief zijn geheime liefdesrelatie. Ook zijn we getuige van zijn groeiende openheid naar andere tradities en zijn interesse in de interreligieuze dialoog, waarvan hij een pionier werd. Merton zelf vond overigens dat zijn beste schrijfwerk in zijn dagboeken te vinden was.

De aantekeningen beginnen in 1939, twee jaar voordat hij intrad in Gethsemani. Ze breken abrupt af in Azië, waar hij na een lezing voor een abtencongres in Bangkok op 53-jarige leeftijd door een ongeval sterft.

Willy Eurlings is voorzitter van de Stichting Mertonvrienden van de Lage Landen. Hij vertaalde meerdere teksten van Thomas Merton.

Lees verder

2^e druk



Jim Forest
Leven met wijsheid
Een biografie van
Thomas Merton
9789463401241
€ 29,90
Paperback



Thomas Merton
Bespiegelingen van een
schuldige toeschouwer
9789463402835
€ 29,90
Paperback



Isbn 978 94 6340 349 8
€ 24,90 | ± 248 pp.
Paperback
Verschijnt in november



Andries Visser

Het is voorbij

*Kierkegaard over leven, sterven
en onsterfelijkheid*

In zijn filosofische hoofdwerk, het *Afsluitend onwetenschappelijk Naschrift*, neemt Kierkegaard de filosofen van zijn eigen tijd op de korrel. Zij houden zich bezig met vraagstukken op wereldschaal, die ze voor het grote publiek trachten te vereenvoudigen. Hijzelf komt graag met de 'eenvoudige problemen', waarvan hij laat zien dat ze bij nader inzien misschien toch niet zo simpel zijn, hij maakt ze in zeker opzicht dus juist moeilijker. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan de vragen rond (goed) leven, sterven en onsterfelijkheid, problemen die voor ieder mens actueel zijn.

Na *De mens is geest* en *Drijfveren* komt Andries Visser met *Het is voorbij*, een waardig sluitstuk van dit drieluik over het gedachtegoed van Søren Kierkegaard.

Andries Visser is een van de bekendste Kierkegaard-vertolkers van onze tijd. Samen met Lineke Buijs vertaalde hij meer dan tien van zijn werken en enkele daarvan voorzag hij ook van een leesgids.

Lees verder



Andries Visser
De mens is geest
Kierkegaards
humanisme
9789463401852
€ 24,90
Paperback



Andries Visser
Drijfveren
Kierkegaard over angst, liefde
vertwijfeling geloof
9789463403115
€ 24,90
Paperback



Karl Verstrynghe

Wat ons verplicht, deel II

Essay over denken en existentie

In dit tweede deel van de trilogie *Wat ons verplicht* staat de vraag naar menselijke kennis centraal. Wanneer kunnen we spreken van kennis? Wat kunnen we kennen? Hoe autonoom is ons denken? Hoe zeker zijn de inzichten die de wetenschappen ons aanreiken? Waaraan zijn wij voor ons weten verplicht?

Karl Verstrynghe plaatst zich voor die vragen in de traditie van het existentiële denken. Existentiële filosofen hebben als geen ander vraagtekens geplaatst bij de macht en onmacht van de wetenschap, en bij de vele overtuigingen en zekerheden die de mens zich toe-eigent. Centrale inzichten uit het oeuvre van Kierkegaard, Heidegger, Wittgenstein en Gadamer vormen in het boek een inspiratiebron voor de zoektocht naar de bijzondere aard van het mens-zijn en onze aanspraken überhaupt iets te kunnen weten.

Dit boek kan gelezen worden als een inleiding in de existentiële epistemologie.

Karl Verstrynghe is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij ethiek en toegepaste ethiek doceert. Hij is voorzitter van de Redactieraad Kierkegaard Werken.

Isbn 978 94 6340 231 6

€ 29,90 | ± 352 pp.

Hardback

Verschijnt in januari 2024



Lees verder



Karl Verstrynghe
Wat ons verplicht, deel I
Essay over mens en existentie
9789463402309
€ 24,90
Hardback



Søren Kierkegaard
Afsluitend onwetenschappelijk naschrift
9789463403016
€ 59,90
Hardback



Isbn 978 94 6340 407 5
€ 34,90 | ± 368 pp.
Hardback
Verschijnt in december



Cusanus

Over de wetende onwetendheid

Vertaald door Gert den Hartogh
Voorwoord Inigo Bocken

De 15^e eeuw was er één vol sociale, politieke en religieuze onrust. Een eeuw die in meerdere opzichten als ‘overgangseeuw’ bestempeld kan worden. Tegen die achtergrond vormt filosoof en theoloog Nicolaus Cusanus (1401-1464) in zijn denken de belichaming van die overgang. Leunt hij enerzijds nog op de klassieke en middeleeuwse traditie, anderzijds had hij ook verrassend moderne ideeën en was in een aantal opzichten zijn tijd zelfs vóór. Zo betoogde hij bijvoorbeeld dat de aarde niet het centrum van het heelal is en dat zij beweegt. Onder anderen Giordano Bruno, Pico della Mirandola en Leonardo da Vinci zijn beïnvloed door zijn werk.

In zijn hoofdwerk *Over de wetende onwetendheid* (*De docta ignorantia*) stelt hij dat de menselijke geest altijd onwetend zal blijven over de absolute waarheid (God) en dat het bewustzijn van die onwetendheid de basis vormt het verkrijgen van ware wijsheid. Volmaakte kennis is slechts voorbehouden aan God, maar we kunnen wel proberen deze volmaakte kennis zo dicht mogelijk te benaderen. Zo kan de ‘wetende onwetendheid’, samen met vermoedens en geloof, de mens dichter bij God brengen. *Over de wetende onwetendheid* is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.

Gert den Hartogh is theoloog en classicus en als docent Klassieke Talen werkzaam geweest.

Lees verder



Cusanus
De leek over de geest
9789055731305
€ 17,90
Hardback



Thomas van Aquino
Wat maakt gelukkig?
9789463403139
€ 22,90
Hardback



Propertius

Cynthia

Een Romeinse romance

Vertaald door Paul Claes

Onder redactie van Vincent Hunink

‘Mijn vriendin is mijn inspiratiebron,’ schreef de Romeinse dichter Sextus Propertius. Zijn debuut was de eerste bundel uit de westerse poëzie die gewijd is aan één vrouw.

Isbn 978 94 6340 408 2

€ 16,90 | ± 80 pp.

Paperback

Verschijnt in november

Deel 8 in de serie

Monobiblos



9 789463 404082

Propertius werd omstreeks 50 voor C. geboren in Assisi. Na de dood van zijn vader, die onteigend werd tijdens de burgeroorlog, verhuisde hij naar het Rome van keizer Augustus. Daar maakte de vroegrijpe twintiger furore met liefdesgedichten voor een femme fatale. Hij bezong haar onder het pseudoniem Cynthia, de Griekse bijnaam van de altijd wispelturige maan.

De jong gestorven dichter werd bewonderd door de romanticus Goethe en de modernist Ezra Pound. Nobelprijswinnaar Derek Walcott zinspeelt in ‘A Propertius Quartet’ op zijn passie voor Cynthia: *whose first syllable was sin, as yours was sex.*

Paul Claes is filoloog, romancier, dichter en essayist. Als classicus vertaalde hij dichters als Sappho, Meleagros, Catullus en Horatius. Voor zijn veelzijdige vertaalwerk ontving hij de Martinus Nijhoffprijs (1996).

Lees verder



Ovidius

Ibis

Een verwensing

9789463402880

€ 16,90

Paperback



Hesiodos

Alle goden!

Theogonie

9789463401470

€ 16,90

Paperback

Verschenen in het voorjaar van 2023...



Aristoteles
Ethica Nicomachea
 9789463403436
 € 24,90
 Paperback



Søren Kierkegaard
Of - Of
Een levensfragment
 uitgegeven door Victor
 Eremita
 9789463403412
 € 49,90
 Hardback



Abelard en Heloise
Alleen maar woorden
Brieven van Heloise
en Abelard
 9789463403429
 € 29,90
 Hardback



Piet Gerbrandy
De barre tocht
van Orpheus
Argonauten in
de late oudheid
 9789463403474
 € 16,90
 Paperback



Dio Chrysostomus
Troje is nooit veroverd!
 9789463403443
 € 18,90
 Paperback



Dick Kleinlugtenbelt
Op zoek naar je
innerlijk kompas
Een nieuwe
gespreksmethode voor
moreel beraad
 9789463403450
 € 22,90
 Paperback



Erik Heijerman & Albert
 van der Schoot (red.)
Muziek zit tussen
je oren
Muziekfilosofische
beschouwingen
 9789463403467
 € 22,90
 Paperback



Wim Jurg
Nieuw Rome
Het bijna moderne
Oost-Romeinse rijk
van de vijfde en
zesde eeuw
 9789463403276
 € 24,90
 Hardback



Uitgevers

Jenny van de Laar en John van Gortel

Al onze uitgaven staan op de website

www.damon.nl

Kunt u een uitgave niet vinden, heeft u opmerkingen of andere vragen?

Neem dan contact met ons op.

Postadres

Postbus 1650

5602 BR Eindhoven

Kantooradres

Kanaaldijk-Noord 109 b

5642 JA Eindhoven

T +31 (0)40 304 60 58

E info@damon.nl

W www.damon.nl

F facebook.com/uitgeverijdamon

T twitter.com/uitgeverijdamon

Vertegenwoordiging Nederland

Gerard Pels boekdiensten

06 2376 9142

info@gerardpels.nl

Vertegenwoordiging en pers België

Epo

+32 (0)3 239 68 74

Voor pers: pers@epo.be

Voor bestellingen: orders@epo.be

Distributie

Al onze uitgaven zijn leverbaar via Centraal boekhuis, CBC 't Gulden Boek of rechtstreeks bij de uitgeverij

Prijswijzigingen en verschijningsdata onder voorbehoud

