



*Uitgeverij* **DAMON**

# Najaar 2020

FILOSOFIE

-

RELIGIE

-

POLITIEK

-

GESCHIEDENIS

-

VERTALINGEN

# Najaar 2020...



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de (online) boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij Damon.

Zie voor meer informatie: [www.damon.nl](http://www.damon.nl)



Sjoerd van der Niet  
**Zo niet, dan toch**

Over ons redeneren en wat daar wel en niet logisch aan is

'Maar dat is toch logisch.'  
'Dat is helemaal niet logisch.'  
'Ik vind het anders best logisch.'

Het kan gaan over voetbaltactiek, over het meenemen van je paraplu als het misschien gaat regenen, of over een politieke keuze. Maar wat bedoelen we wanneer we zeggen dat iets 'logisch' is? Wat is er logisch aan ons redeneren en wat niet? Hoe zeker kunnen we zijn in de keuzes die we maken?

In *Zo niet, dan toch* komt een parade aan herkenbare redeneringen samen met een filosofische kijk op taal en logica. Dit boek verheldert wat we doen als we redeneren en laat zien hoe dit ons samenleven vormt. Het leidt op toegankelijke en speelse wijze naar de grens waar logica eindigt en verantwoordelijkheid begint. Omdat maar heel weinig echt logisch blijkt.

Isbn 978 94 6340 286 6  
Omvang ± 216 pp.  
Prijs ± € 19,90  
Paperback  
Verschijnt in november

*Sjoerd van der Niet* studeerde filosofie en natuurkunde, en is werkzaam als adviseur. Bij Uitgeverij Damon publiceerde hij *Als dan dus daarom*, *Introductie taalfilosofie*.

Lees verder.....



9 789463 402866





Jeroen Vanheste

## Animo

Een kleine filosofie van het spelende leven

Isbn 978 94 6340 285 9

Omvang ± 152 pp.

Prijs € 19,90

Paperback

Verschijnt in oktober

*Jeroen Vanheste* is docent filosofie aan de Open Universiteit. Bij Uitgeverij Damon verschenen van zijn hand *Humanisme en het Avondland*, *De wijsheid van de roman* en *Denkende romans*.

Ons leven bestaat voor een groot deel uit dagelijkse verplichtingen, zoals studeren, werken en zorgen voor jezelf en anderen. Alleen door aandacht en zorg te besteden aan jezelf, je relaties en je persoonlijkheid, kun je extra glans aan je leven geven. En daarvoor is het nooit te laat. Ongeacht je leeftijd blijft het altijd mogelijk om het leven al spelend en als een kunstwerk te benaderen.

Dit boek pleit voor het spel als een vorm van levenskunst en bevat een kleine filosofie van het spelende leven. Een spelend leven is een leven met *animo*: een leven met smaak, stijl, plezier, energie en enthousiasme, kortom met bezieling. *Animo* is daarom een oproep om je leven een speelse lichtheid en kleur te geven door het te benaderen als een spel waarvan je de regels deels zelf vastlegt.

Lees verder.....



9 789463 402859

2<sup>e</sup> druk



2<sup>e</sup> druk





Wim Jurg

## Onder dezelfde sterren

De laatste heidense senator  
en zijn christelijke vrienden

In het grootste deel van de vierde eeuw na Christus bestonden in het Romeinse rijk de christelijke en de oude niet-christelijke godsdiensten naast elkaar. In het laatste kwart verbood keizer Theodosius eerst de meningsverschillen binnen de kerk en daarna de verering van de oude goden. *Onder dezelfde sterren* laat met vele prachtige details zien hoe dat ging, hoe het botste aan en buiten het hof.

Centraal staan de conflicten, en soms ook de verzoeningen, tussen Symmachus, bisschop Ambrosius van Milaan en Theodosius. Naast de hoofdrolspelers zijn er andere 'heidense' senatoren en christelijke keizers, gewijde maagden, formidabele keizerinnen, christelijke bestuurders en generaals van barbaarse afkomst. Ze schreven elkaar, er waren vriendschappen, er was humor. Dat samenleven van christenen en niet-christenen kon nog lang in de vierde eeuw, tot het niet meer kon.

Isbn 978 94 6340 284 2  
Omvang 216 pp.  
Prijs € 24,90  
Gebonden uitgave  
Verschijnt in oktober

Wim Jurg is historicus. Bij Uitgeverij Damon verschenen van hem: *De vierde eeuw, of hoe het christendom staatsgodsdienst werd*, *De lange zevende eeuw, of hoe christendom en islam de macht verdeelden* en *De bekentnissen van Constantijn*.

Lees verder.....



9 789463 402842



*Philo van Alexandrië*

## De schepping van de wereld

Vertaald door Albert-Kees Geljon

Aan het begin van de jaartelling leefde in Alexandrië de joodse exegeet en filosoof Philo. Het was zijn levenstaak om de heilige boeken van de joden, met name de Torah, uit te leggen. Hij interpreteerde de boeken van Mozes op een filosofische manier en las ze met een platoonse bril. Zijn platoonse blik is ook duidelijk aanwezig in het hier vertaalde werk *De schepping van de wereld*, waarin hij de eerste drie hoofdstukken van Genesis uitlegt.

Aspecten van Philo's exegese zijn door christelijke theologen overgenomen. Ambrosius, de vierde-eeuwse bisschop van Milaan neemt in een brief over de schepping van de mens aspecten van Philo over. Een vertaling van deze brief is als appendix opgenomen. Hieruit blijkt duidelijk de grote invloed die Philo's geschrift over de schepping van de wereld heeft gehad. Dit belangrijke werk is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.

Isbn 978 94 6340 282 8  
Omvang 160 pp.  
Prijs € 24,90  
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint  
Verschijnt in september

*Albert-Kees Geljon* promoveerde op een onderzoek naar het gebruik van Philo door Gregorius van Nyssa. In 2014 verscheen van zijn hand een vertaling van Philo's *Het leven van Mozes*. Hij is werkzaam als docent klassieke talen op het Christelijk Gymnasium Utrecht.

*Lees verder.....*





Thomas Merton

## Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer

Vertaald door Willy Eurlings

De beroemde monnik Thomas Merton (1915-1968) was allesbehalve wereldvreemd. Dit komt goed tot uiting in *Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer*. De vaak korte, maar trefzekere en vaak diepzinnige bespiegelingen schetsen een goed beeld van Mertons denken in de jaren '60. Hierin maakt hij ons deelgenoot van zijn maatschappelijke betrokkenheid, natuurobservaties, filosofische mijmeringen, kritische theologische standpunten en politieke analyses. Veel van zijn bespiegelingen hebben aan actualiteit nog niets ingeboet. Met dit boek wil Merton de dialoog met ons aangaan. Zonder pasklare antwoorden te geven spoort hij ons aan om zelf vragen te stellen bij de wereld waarin we leven.

Isbn 978 94 6340 283 5

Omvang ± 368 pp.

Prijs € 29,90

Paperback

Verschijnt in oktober

Eerder verscheen bij Uitgeverij Damon van Thomas Merton *Zaden van contemplatie* en *Overdenkingen in eenzaamheid*.

Lees verder.....

4<sup>e</sup> druk



9 789463 402835





Jim Forest

## Alles is Genade

Een biografie van Dorothy Day

Vertaald door Anneke Moorman

*Alles is Genade* beschrijft het boeiende en turbulente leven van journalist, politiek activist en vrome katholiek Dorothy Day. Ze richtte 'The Catholic Worker' op, een krant waaruit in korte tijd een beweging ontstond, die ook tegenwoordig nog praktische hulp biedt aan mensen in nood. De New York Times noemde haar een van de meest invloedrijke Amerikaanse katholieken van haar tijd toen ze in 1980 overleed en in 2015 bestempelde Paus Franciscus haar een van de vier grote Amerikanen, samen met Abraham Lincoln, Martin Luther King jr. en Thomas Merton. Velen beschouwen haar een moderne heilige.

Isbn 978 94 6340 287 3

Omvang ± 300 pp.

Prijs € 29,90

Paperback

Versijnt 28 november

*Jim Forest* was in de jaren '60 van de vorige eeuw actief bij de Catholic Worker in New York en werkte nauw met Dorothy Day samen. Bij Uitgeverij Damon verscheen een Nederlandse vertaling van zijn biografie over Thomas Merton, *Leven met wijsheid*, *Een biografie van Thomas Merton*.

Lees verder.....



9 789463 402873



Isbn 978 94 6340 289 7  
Omvang 192 pp.  
Prijs € 19,90  
Paperback  
Verschijnt 20 augustus

*Pater Guerric Aerden leeft als cisterciënzermonnik van Westmalle in het zuiden van Frankrijk. Hij is samen met Krijn Pansters redacteur van de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten die bij Uitgeverij Damon verschijnt. Eerder verscheen bij Uitgeverij Damon *School van de liefde. Cisterciënzers en hun spiritualiteit*.*



Guerric Aerden

## Bernardus van Clairvaux

Meester in de school van de liefde

Bernardus van Clairvaux is zonder twijfel een van de boeiendste persoonlijkheden uit de twaalfde eeuw. Deze monnik, mysticus en diplomaat zette de spiritualiteit van het Westen voorgoed op nieuwe sporen, met zijn affectieve bruidsmystiek en het benadrukken van zelfkennis en subjectieve ervaring. Alleen de liefde kan de mens echt boeien en hem naar zelfrealisatie voeren, leerde Bernardus. Als spirituele meester wist hij hoe de mens in vrijheid, openheid en spontaniteit te laten opbloeien.

Dit boek dient als inleiding op het leven en de spiritualiteit van Bernardus en vult in ons taalgebied een deplorabele leemte op in de kennis van deze fascinerende leraar van de liefde.

Lees verder.....



2<sup>e</sup> druk





## Aurelius Augustinus Over de psalmen

Uitweidingen 110-117

Vertaald door door Joost van Neer,  
Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar

Zijn hele leven is Augustinus (354-430) bezig geweest met zijn geliefde psalmen. Hij had zich ten doel gesteld om elke psalm, vers voor vers, van commentaar te voorzien. Waar hij ook was, zodra de kans zich voordeed, ging hij ervoor zitten om een psalm of een gedeelte ervan te becommentariëren. Zo ontstond langzaam maar geleidelijk een van zijn levenswerken: de *enarrationes in Psalmos*, de uitweidingen over de psalmen.

De psalmen zijn liederen vol geloof, gezangen waarin vreugde en verdriet zo intens tot uitdrukking worden gebracht dat ze ook nu nog herkenbaar zijn en ons kunnen raken in het hart. In deze bundel met vertalingen van de *enarrationes* 110-117 becommentarieert en bespreekt Augustinus een groep halleluja-psalmen. Al denkend en formulerend zoekt Augustinus in deze uitweidingen naar diepere inzichten. De uitweidingen zijn voorbeelden van spiritueel denken en beleven. Daarin toont Augustinus zich voor ons een spiritueel leidsman.

Isbn 978 94 6340 280 4  
Omvang 144 pp.  
Prijs € 24,90  
Gebonden uitgave met  
stofomslag en leeslint  
Verschijnt in september

Dr. Joost van Neer is verbonden aan het Augustijns Instituut in Utrecht. Daarnaast werkt hij aan het Carolus Borromeus College.  
Dr. Martijn Schrama O.S.A. is verbonden aan het Augustijns Instituut in Utrecht.  
Dr. Anke Tigchelaar is als lerarenopleider verbonden aan de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkt zij freelance voor het Augustijns Instituut in Utrecht.



9 789463 402804

Lees verder.....



5<sup>e</sup> druk





Ovidius

## Ibis

Een verwensing

Vertaald door Christiaan Caspers  
Onder redactie van Vincent Hunink

Nadat keizer Augustus hem naar een kille uithoek van het Romeinse rijk verbannen had, ging Ovidius door met schrijven. De *Fasti*, een lang gedicht in de speels-erudiete trant van de *Metamorfosen* bleef uiteindelijk onvoltooid, maar met de *Tristia* en de *Brieven van de Zwarte Zeekust* grondvestte hij een genre dat tot in onze tijd navolging vond, onder meer in het werk van de twintigste-eeuwse ballingen Osip Mandelstam en Joseph Brodsky.

Een buitenbeentje in dit late werk is de *Ibis*. Het bestaat uit een virtuoos vormgegeven en verwoorde reeks vervloekingen aan het adres van iemand die Ovidius een onrecht heeft aangedaan. De identiteit van de mysterieuze boosdoener houdt de dichter verborgen, en dat is ondanks veel geleerde speculatie ook zo gebleven. Achter het rituele en mythologische geweld van zijn verwensing klinkt vooral een persoonlijk drama door: Ovidius' even tomeloze als machteloze frustratie over zijn ballingschap.

Isbn 978 94 6340 288 0  
Omvang ± 80 pp.  
Prijs € 14,90  
Paperback  
Verschijnt in september

Christiaan Caspers doceert  
Klassieke Talen aan het  
Murmelliusgymnasium te  
Alkmaar. Eerder verscheen bij  
Uitgeverij Damon *Xenophon,  
Het diner*.

*Ibis* is deel 7 in de serie  
Monobiblos.

Lees verder.....





Karel van der Leeuw

## Mencius

Inleiding, vertaling en commentaar

Heruitgave in paperback

*Mencius*, de gesprekken van Meester Meng (ca. 300 v. Chr.), geldt al duizend jaar als één van de vier hoofdwerken van het confucianisme.

*Mencius* bevat niet alleen losse uitspraken van de meester maar ook vele dialogen met vorsten, hoge functionarissen, vrienden, leerlingen en filosofische tegenstanders. Het is daardoor een zeer levendig werk dat de lezer een goed inzicht geeft in de ontwikkeling van het Chinese denken.

Isbn 978 94 6340 240 8  
Omvang 256 pp.  
Prijs € 19,90  
Paperback  
Reeds verschenen

Karel van der Leeuw (1940-2015) was docent oosterse wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialiteit was antieke Chinese filosofie. Hij publiceerde *Het Chinese denken*, samen met Jan Bor stelde hij *25 eeuwen oosterse filosofie* samen en zijn laatste boek was *Chinese filosofie, Essays over een wonderde wereld*.

Deze eerste volledige Nederlandse versie van *Mencius* werd door Karel van der Leeuw rechtstreeks uit het Chinees vertaald en is een aanwinst voor iedereen met een bijzondere interesse in oosterse filosofie en het Chinese denken. De tekst is voorzien van een heldere, omvangrijke inleiding in de tijdsomstandigheden en het denkklimaat van Mencius' tijd. Verder bevat de uitgave gedegen commentaar, toelichtingen en een uitgebreide bibliografie.

Lees verder.....



3<sup>e</sup> druk



4<sup>e</sup> druk



## Recent verschenen...



Cobi Klappe en  
Inez Lips  
*Troost die ertoe doet*  
Verhalen over  
veerkracht bij verlies  
en verdriet  
9789463402699  
€ 24,90  
Paperback



Marcel Poorthuis &  
Joachim Duyndam  
(red.)  
*Einde van de politiek?*  
Over populisme,  
democratie en  
staatsgeweld  
9789463402620  
€ 19,90  
Paperback



Chris Hermans (red.)  
*Waar is het onderwijs  
goed voor?*  
Anders denken over  
onderwijs  
9789463402798  
€ 29,90  
Paperback



Paul van der Velde  
*De huid van de goden*  
Over uiterlijk, texturen,  
praktijken en verhalen  
in Azië  
9789463402651  
€ 49,90  
Gebonden boek



Aurelius Augustinus  
*Bidden met je handen*  
Preken over  
verschillende thema's 2  
9789463402637  
€ 39,90  
Gebonden boek



Jan Amos Comenius  
*Het testament van de  
stervende moeder, de  
Broedergemeente*  
9789463402811  
€ 12,90  
Gebonden boek



Anonymus  
*Thuis*  
Inkeer en de vorming  
van het geweten  
9789463402453  
€ 28,90  
Gebonden boek



Jan Zwemer en  
Sjaak Kroon  
*De  
wordingsgeschiedenis  
van Pleidooi voor de  
moedertaal, de jeugd  
en de onderwijzers*  
9789463402644  
€ 24,90  
Paperback

## Uitgelicht...

2<sup>e</sup> druk



Piet Gerbrandy  
*Boëthius*  
*Troost in filosofie*  
9789463401661  
€ 29,90  
Gebonden boek

2<sup>e</sup> druk



Marja Havermans  
*Sterven als een stoïcijn*  
*Filosofie bij ziekte en dood*  
9789463401784  
€ 19,90  
Paperback

5<sup>e</sup> druk



Aristoteles  
*Ethica Nicomachea*  
9789055735655  
€ 24,90  
Paperback

3<sup>e</sup> druk



Søren Kierkegaard  
*Vrees en beven*  
9789055737376  
€ 22,90  
Gebonden boek

4<sup>e</sup> druk



Petrarca  
*De twee gezichten van Vrouwe Fortuna*  
9789463401388  
€ 59,90  
Gebonden boek



Cornelis Verhoeven  
*Inleiding tot de verwondering*  
9789460360503  
€ 19,90  
Paperback

2<sup>e</sup> druk



Sybe Schaap  
*Het wendbare verleden*  
9789463402569  
€ 22,90  
Paperback



Benedictus van Nursia  
*Regel*  
*Richtsnoer voor monastiek leven*  
9789460360602  
€ 27,90  
Gebonden boek



### **Uitgevers**

Jenny van de Laar en John van Gortel

Al onze uitgaven staan op de website

[www.damon.nl](http://www.damon.nl)

Kunt u een uitgave niet vinden, heeft u opmerkingen of andere vragen?

Neem dan contact met ons op.

### **Postadres**

Postbus 1650

5602 BR Eindhoven

### **Kantooradres**

Kanaaldijk-Noord 109 b

5642 JA Eindhoven

**T** +31 (0)40 304 60 58

**E** [info@damon.nl](mailto:info@damon.nl)

**W** [www.damon.nl](http://www.damon.nl)

**F** [facebook.com/uitgeverijdamon](https://www.facebook.com/uitgeverijdamon)

**T** [twitter.com/uitgeverijdamon](https://twitter.com/uitgeverijdamon)

### **Vertegenwoordiging Nederland**

Gerard Pels boekdiensten

06 2376 9142

[info@gerardpels.nl](mailto:info@gerardpels.nl)

### **Vertegenwoordiging en pers België**

Epo

+32 (0)3 239 68 74

Voor pers: [pers@epo.be](mailto:pers@epo.be)

Voor bestellingen: [orders@epo.be](mailto:orders@epo.be)

### **Distributie**

Al onze uitgaven zijn leverbaar via

Centraal boekhuis of rechtstreeks bij

de uitgeverij

