



*Uitgeverij* **DAMON**

# Voorjaar 2020

FILOSOFIE

-

RELIGIE

-

POLITIEK

-

GESCHIEDENIS

-

VERTALINGEN



## Voorjaar 2020...



4



5



6



7



8



Isbn 978 94 6340 269 9  
Omvang ± 232 pp.  
Prijs ± € 24,90  
Paperback,  
geheel full colour  
Verschijnt in maart

*Inez Lips* is jarenlang werkzaam als freelance tekstschrijver. *Cobi Klappe* heeft in verschillende staffuncties bij het Liliane Fonds de belangen van kinderen met ernstige beperkingen behartigd en voor het voetlicht gebracht.



## *Cobi Klappe en Inez Lips* **Troost die ertoe doet**

Verhalen over veerkracht bij  
verlies en verdriet

Verdriet en gemis als gevolg van een handicap, een liefdeloze jeugd, bij een vernederende scheiding, of wanneer je je vaderland noodgedwongen moet verlaten. Aanhoudende pijn veroorzaakt door de dood van een kind, zoals bij het schrijversechtpaar A.F.Th. van der Heijden en Mirjam Rotenstreich, na het overlijden van hun enige kind Tonio. Verbijstering en shock bij de nabestaanden van Antoine en zijn gezin, slachtoffers van de MH17-ramp. Hoe slagen mensen erin om overeind te blijven en verder te gaan?

*Troost die ertoe doet* illustreert wat troost kan betekenen bij het loskomen uit de beklemming van droefenis, om de schoonheid om ons heen weer toe te laten en de verlorene of het gemis een nieuwe plaats in ons leven te geven. Troost in brede zin komt aan daarbij aan bod. Welke rol spelen bijvoorbeeld social media bij troost? Kunnen dieren en robots troosten? Wat is de troostende werking van liefde, geloof, kunst, sport en genotsmiddelen?

Getroffen door het intense verdriet van de ander, gingen Inez Lips en Cobi Klappe op zoek naar troost die ertoe doet. Het resultaat is een boek met meer dan 40 verhalen waarin mensen getuigen van hun persoonlijke ervaringen met verdriet, verlies en rouwverwerking en van datgene wat hun daarbij bijzondere bemoediging gaf.



Isbn 978 94 6340 262 0  
Omvang 208 pp.  
Prijs € 19,90  
Paperback  
Reeds verschenen

Met bijdragen van Ignaas Devisch, Laurens ten Kate, Theo de Wit, Marin Terpstra, Joachim Duyndam, Laetitia Houben, Ad van Houwelingen, Marcel Poorthuis, Bert van Roermund, Vasti Roodt en Evert van der Zwerde.

Marcel Poorthuis en Joachim Duyndam (red.)

## Einde van de politiek?

Over populisme, democratie en staatsgeweld

De politiek staat onder druk. In een globaliserende wereld neemt de macht van multinationals en banken toe, ten koste van politiek bestuur en politieke wetgeving. De politiek staat niet alleen van buitenaf onder druk, maar ze wordt steeds meer óók van binnenuit uitgehold. Ondersteund door ruime aandacht in de media winnen populistische stromingen en partijen aan invloed. Identiteitspolitiek en nationalisme zijn in opmars. Politici worden meer en meer 'gewone' *celebrities*, inclusief het bijbehorende afbreukrisico door relletjes, roddels en schandalen.

Wordt met deze ontwikkelingen het einde van de politiek ingeluid? En wát eindigt er dan precies? Of kondigen zich nieuwe vormen van leiderschap, legitimatie, gezag, en geloofwaardigheid aan? In *Einde van de politiek?* buigen filosofen, juristen en theologen zich over deze vragen en geven een visie op de toekomst van de politiek.

Lees verder.....





Isbn 978 94 6340 263 7  
Omvang 304 pp.  
Prijs € 39,90  
Gebonden uitgave  
Verschijnt 14 februari

*Drs. Joke Gehlen-Springorum* studeerde klassieke taal- en letterkunde.

*Vincent Hunink* is universitair docent Latijn en Vroegchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

*Hans van Reisen* is studiesecretaris aan het Augustijns Instituut.

*Drs. Annemarie Six-Wienen* studeerde Nederlandse taal- en letterkunde.



*Aurelius Augustinus*

## Bidden met je handen

Preken over verschillende thema's 2

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six - Wienen

Voor *Bidden met je handen* werden tweeëntwintig preken vertaald van de *sermones de diuersis*, preken over verschillende thema's. Dit boek bevat de tweede reeks preken van deze groep, allemaal voor het eerst in het Nederlands vertaald. De Latijnse teksten van vier preken werden pas teruggevonden in de jaren 80 van de vorige eeuw; die van één preek in het eerste decennium van de huidige eeuw.

De verscheidenheid aan thema's in deze bundel vormt een spiegel van Augustinus' pastorale leven. Daarin leren we de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de Bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

*Lees verder.....*



5<sup>e</sup> druk





Isbn 978 94 6340 265 1  
Omvang 864 pp.  
Prijs € 49,90  
Gebonden uitgave  
Reeds verschenen

*Paul van der Velde* studeerde Indiase talen en culturen aan de universiteiten van Utrecht en Leiden. Hij is hoogleraar Aziatische religies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde onder meer *Tatoeage van de ziel*, *Een wrede zon* en *Dromen van een witte olifant*.

*Paul van der Velde*

## De huid van de goden

Over uiterlijk, texturen, praktijken en verhalen in Azië

*De huid van de goden* gaat over uiterlijk in de culturen van Azië. De godenbeelden in Indiase tempels dragen een huid van brons, steen of goud. De Boeddha-beelden vertellen in hun verschijning alleen al een episode uit het leven van de Boeddha. Indiase vrouwen kunnen in hun kledingkeuze duidelijk maken dat ze gehuwd zijn en dat hun man leeft, monniken kleden zich juist in pijen die afgeleid zijn van lijkwades. Een bezoek aan een hindoetempel is overweldigend, wierook en brandende kamfer vullen de neus, felle kleuren schitteren en binnen is het verstikkend heet, overal is een oorverdovende herrie. Toch denken we in het westen vaak dat de mensen binnen Aziatische culturen en religies altijd naar binnen kijken, dat ze hun zintuigen beheersen en dagelijks mediteren. Dat blijkt in praktijk vaak helemaal niet te kloppen. *De huid van de goden* laat een Azië zien dat uitgesproken zintuiglijk en meeslepend is, verhalen vertelt, glans, geur en kleur draagt.

*Lees verder.....*



9 789463 402651





Chris Hermans (red.)

## Waar is het onderwijs goed voor?

Anders denken over onderwijs

Vrijheid van onderwijs, zoals geregeld in Artikel 23 van de Grondwet, is op dit moment weer volop onderwerp van debat. Eén vraag wordt in dit debat opvallend genoeg niet gesteld, namelijk: waar is het onderwijs goed voor? Wellicht is dat ook weer niet zo vreemd, want het antwoord ligt niet vast. In Nederland kennen we immers geen staatspedagogiek, maar vrijheid van richting, inrichting en oprichting van onderwijs. Toch voelen de auteurs van *Waar is het onderwijs goed voor?* de behoefte om de vraag naar goed onderwijs wél te stellen. Want de vraag is fundamenteel. Voor het beantwoorden ervan delen de auteurs vanuit een grote diversiteit aan disciplines hun inzichten en ervaringen.

Isbn 978 94 6340 279 8

Omvang 288 pp.

Prijs € 29,90

Paperback

Verschijnt in januari

Uitgave onder redactie van Chris Hermans met bijdragen van Berend Kamphuis, Govert Buijs, Erik Borgman, Gert Biesta, Renée van Riessen, Bram de Muijnck, Roel Kuiper, Jan Hoogland, Sandra van Groningen en Theo van der Zee.

*Lees verder.....*





## In het najaar van 2019 verschenen...



Sybe Schaap  
*Het wendbare verleden*  
*Nietzsche in postmoderne tijden*  
9789463402569  
€ 22,90  
Paperback



Thomas Merton  
*Overdenkingen in eenzaamheid*  
9789463402552  
€ 16,90  
Paperback



Christiaan Caspers  
*Xenophon*  
*Het diner*  
9789463402613  
€ 16,90  
Paperback



Patrick Lateur  
*Helden*  
*150 epigrammen uit de Anthologia Graeca*  
9789463402422  
€ 19,90  
Paperback



Andreas Kinneking,  
Paul de Hert &  
Maarten Colette  
(red.)  
*Thomas Hobbes*  
*De ik-gerichtheid van de politieke filosofie*  
9789463402521  
€ 29,90  
Paperback



Marin Terpstra en  
Theo de Wit  
*Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn*  
*Over de omgang met heilige zaken*  
9789463402460  
€ 29,90  
Paperback



Søren Kierkegaard  
*Christelijke toespraken*  
9789463402477  
€ 42,90  
Gebonden boek



Karl Verstrynge  
*Wat ons verplicht deel I*  
*Essay over mens en existentie*  
9789463402309  
€ 22,90  
Gebonden boek

## Uitgelicht...

2<sup>e</sup> druk



Jim Forest  
*Leven met wijsheid*  
Een biografie van  
Thomas Merton  
9789463401241  
€ 29,90  
Paperback



Anonymus  
*Thuis*  
Inkeer en de vorming  
van het geweten  
9789463402453  
€ 28,90  
Gebonden boek



Piet Gerbrandy  
*Boëthius*  
Troost in filosofie  
9789463401661  
€ 29,90  
Gebonden boek



Pieter Beullens  
*De sleutel tot Aristoteles*  
Willem van Moerbeke en de  
overlevering van antieke wijsheid  
9789463401838  
€ 24,90  
Gebonden boek



Andries Visser  
*De mens is geest*  
Kierkegaards  
humanisme  
9789463401852  
€ 19,90  
Paperback



Marja Havermans  
*Sterven als een stoïcijn*  
Filosofie bij ziekte en  
dood  
9789463401784  
€ 19,90  
Paperback



Patrick Lateur  
*Ambrosius*  
Zingen moet ons hart  
9789463401630  
€ 14,90  
Paperback



Jan de Leeuw  
*Bedrijfsethiek en MVO  
voor HBO*  
9789463402668  
€ 29,90  
Gebonden boek

5<sup>e</sup> druk



Aristoteles  
*Ethica Nicomachea*  
9789055735655  
€ 24,90  
Paperback

3<sup>e</sup> druk



Woei-Lien Chong  
*Filosofie met de vlinderslag*  
*De daoïstische levenskunst van Zhuangzi*  
9789460362262  
€ 29,90  
Gebonden boek



Dick Kleinlugtenbelt  
*Moderne levenskunsten, Deel 3*  
*De mens en de kunst van het leven*  
9789463401296  
€ 19,90  
Paperback

3<sup>e</sup> druk



Aurelius Augustinus  
*Goed onderwijs*  
*Christendom en onze tijdgenoten*  
*Wie overtuigde zichzelf?*  
9789463401401  
€ 18,90  
Paperback



Plato  
*Platoonse liefde*  
*Het Symposium en de Phaedrus van Plato*  
9789460362231  
€ 32,90  
Gebonden boek

2<sup>e</sup> druk



Benedictus van Nursia  
*Regel*  
*Richtsnoer voor monastiek leven*  
9789460360602  
€ 27,90  
Gebonden boek

3<sup>e</sup> druk



Søren Kierkegaard  
*Vrees en beven*  
9789055737376  
€ 22,90  
Gebonden boek



Onno Zijlstra  
*Een zekere twijfel*  
*Inleiding in de westerse filosofie*  
9789463401326  
€ 24,90  
Paperback



**Uitgevers**

Jenny van de Laar en John van Gortel

Al onze uitgaven staan op de website

[www.damon.nl](http://www.damon.nl)

Kunt u een uitgave niet vinden, heeft u opmerkingen of andere vragen?

Neem dan contact met ons op.

**Postadres**

Postbus 1650  
5602 BR Eindhoven

**Kantooradres**

Kanaaldijk-Noord 109 b  
5642 JA Eindhoven

**T** +31 (0)40 304 60 58

**E** [info@damon.nl](mailto:info@damon.nl)

**W** [www.damon.nl](http://www.damon.nl)

**F** [facebook.com/uitgeverijdamon](https://www.facebook.com/uitgeverijdamon)

**T** [twitter.com/uitgeverijdamon](https://twitter.com/uitgeverijdamon)

**Vertegenwoordiging Nederland**

Gerard Pels boekdiensten  
06 2376 9142  
[info@gerardpels.nl](mailto:info@gerardpels.nl)

**Vertegenwoordiging en pers België**

Epo  
+32 (0)3 239 68 74  
Voor pers: [pers@epo.be](mailto:pers@epo.be)  
Voor bestellingen: [orders@epo.be](mailto:orders@epo.be)

**Distributie**

Al onze uitgaven zijn leverbaar via Centraal boekhuis of rechtstreeks bij de uitgeverij

