



Uitgeverij  **DAMON**

Najaar 2019

FILOSOFIE
-
RELIGIE
-
POLITIEK
-
GESCHIEDENIS
-
VERTALINGEN

Najaar 2019...



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de (online) boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij Damon.

Zie voor meer informatie: www.damon.nl



Isbn 978 94 6340 256 9
Omvang ± 288 pp.
Prijs ± € 22,90
Paperback
Verschijnt in november

Sybe Schaap is politiek filosoof. Hij was namens de VVD van 2007 tot 2019 lid van de Eerste Kamer. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij Damon o.a. *Het rancuneuze gif*, *Rechtsstaat in verval* en *De populistische verleiding*.

Sybe Schaap

Het wendbare verleden

Nietzsche in postmoderne tijden

'Make America great *again!*', 'terug naar de VOC-mentaliteit!'. Vooral in populistische kringen wordt hunkerend verwezen naar tijden waarin alles zo goed was. Hierbij wordt echter niet verwezen naar een feitelijk historisch, maar naar een 'utopisch' verleden. Een utopisch beeld van het verleden, met weglating of manipulatie van onwelgevallige feiten. Op die manier wordt het verleden maakbaar en wendbaar. Is het wendbaar gemaakte verleden een vluchtweg uit een wereld die te open en te onzeker is geworden? Het heden stemt immers somber en de toekomst is duister.

Waar in de recente geschiedenis nog het geloof was in een hoopvolle toekomst, domineert tegenwoordig een ondergangsstemming, met de blik gericht op het verleden. *Het wendbare verleden* analyseert deze omslag in denken, waarbij diep wordt ingegaan op de filosofie van Nietzsche. De crisisbeleving die hij al vroeg heeft voorzien is thans actueel. Het is nu aan de mens het cynisme te overwinnen en een positief voorwaarts gerichte wending te geven.



9 789463 402569



Thomas Merton

Overdenkingen in eenzaamheid

Vertaald door Constant Broos
Onder redactie van Willy Eurlings

Voordat Merton van zijn abt toestemming kreeg om in een kluis te gaan wonen, mocht hij zich enkele uren per dag terugtrekken in een leeg werkschuurtje. Hier schreef hij de zevenendertig korte meditaties uit dit boekje. Hij noemde ze reflecties op het spirituele leven en op de liefde voor de eenzaamheid. Merton laat zien dat eenzaamheid vooral dient om de menselijke persoonlijkheid volledig tot haar recht te laten komen.

Isbn 978 94 6340 255 2
Omvang ± 160 pp.
Prijs ± € 16,90
Paperback
Verschijnt in september

Eerder verscheen bij
Uitgeverij Damon van
Thomas Merton *Zaden van
contemplatie* en *Leven met
wijsheid, Een biografie van
Thomas Merton*.

Merton bezit het zeldzame talent om
ingewikkelde dingen in een heldere en
eenvoudige taal uit te leggen, zonder dat
daarmee hun betekenis verwatert. Met deze
meditaties laat Merton opnieuw zien dat hij
"een bron van geestelijke inspiratie en een
gids voor velen is" (paus Franciscus).

Lees verder.....

2^e druk



4^e druk



9 789463 402552



Isbn 978 94 6340 261 3
Omvang ± 160 pp.
Prijs ± € 16,90
Paperback
Verschijnt in oktober

Christiaan Caspers doceert Klassieke Talen aan het Murelliusgymnasium te Alkmaar. Hij publiceerde vertalingen van Théophile Gautier's *Arria Marcella* en van Lucianus' *Lucius*, of: *de Ezel*, alsmede diverse artikelen over de Grieks-Romeinse literatuur en zijn receptie.



9 789463 402613

Xenophon **Het diner**

Vertaald, ingeleid en van nawoord
voorzien door Christiaan Caspers

Het kleine broertje van Plato's *Symposium*, en de verre voorloper van Tomas Vinterbergs *Festen*, Virginia Woolfs *Mrs Dalloway* en Herman Kochs gelijknamige succesroman – zo zou je de novelle *Het diner* van de Griekse schrijver Xenophon (4^e eeuw v.Chr.) kunnen omschrijven. De schatrijke Kallias geeft een feest voor zijn jeugdige vriendje Autolykos en nodigt daarvoor een bont gezelschap uit. Voor professioneel entertainment is gezorgd: er is muziek, er wordt gedanst, en het feestje eindigt met een erotische voorstelling. De gesprekken gaan over liefde en seksueel verlangen, over morele excellentie en over de zin van het leven. Onder invloed van een stevige alcoholiname laten alle betrokkenen, inclusief de charismatische en excentrieke Sokrates, zich onherroepelijk van hun slechtste kant zien.

Het diner geeft een scherp geobserveerd, virtuoos geschreven en onvergetelijk tijdsbeeld van het zogenaamd 'klassieke' Athene. Xenophons *Symposium* heeft eeuwenlang in de schaduw gestaan van Plato's wijsgerige meesterwerk, maar krijgt hier eindelijk de vertaling die hij verdient. Als nagerecht wordt de *Verdedigingsrede van Sokrates* geserveerd.



Patrick Lateur

Helden

150 epigrammen uit de
Anthologia Graeca

Van de duizenden epigrammen, geschreven door bekende en minder bekende dichters tussen de zesde eeuw voor en de zesde eeuw na Christus, bleven er in de *Anthologia Graeca* ruim vierduizend bewaard. Voor *Helden* selecteerde Patrick Lateur honderdvijftig epigrammen over bekende helden en heldinnen uit mythen en sagen, uit de homerische epen en uit de Griekse tragedies. Ook politieke helden, oorlogshelden en sporthelden maken deel uit van de selectie.

Isbn 978 94 6340 242 2
Omvang ± 200 pp.
Prijs ± € 19,90
Paperback
Verschijnt in november

Patrick Lateur is classicus, lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde en publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer. Eerder verscheen bij Uitgeverij Damon *Goden*, *150 epigrammen uit de Anthologia Graeca*, *Ambrosius*, *Zingen moet ons hart* en *Hoeders van de wijsheid*, *Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen*.

De epigrammen laten zien hoe de antieken zich door de eeuwen heen spiegelde aan hun mythologische held(inn)en of aan historische figuren die zich door hun optreden onsterfelijk hadden gemaakt. In deze tweetalige bloemlezing weerklinken de heroïsche epigrammen in diverse toonaarden, want over heldhaftige figuren wordt er nu eens ernstig en diepzinnig, dan weer luchtig en spottend geschreven. Maar altijd scherp en beknopt, zoals het van puntgedichten wordt verwacht.

Lees verder.....





Isbn 978 94 6340 252 1
Omvang ± 368 pp.
Prijs € 29,90
Paperback
Verschijnt in oktober

Andreas Kinneging is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden.
Paul de Hert is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Tilburg.
Maarten Colette is als assistent verbonden aan de vakgroep Interdisciplinaire studies van het recht van de VUB.



Paul de Hert, Andreas Kinneging
en Maarten Colette (red.)

Thomas Hobbes

De ik-gerichtheid van de
politieke filosofie

Thomas Hobbes (1588-1679) is een van de eerste en voornaamste intellectuele grondleggers van het moderne denken. Denkers die na hem komen, zoals Rousseau, Kant en Hegel, staan op zijn schouders, hoewel zijn werk volgens hen uiteindelijk tekortschiet. Hedendaagse filosofen en schrijvers wijzen Hobbes vaak resoluut af. Steen des aanstoots is Hobbes' belangrijkste boek, *Leviathan* uit 1651. Daarin verkent Hobbes het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid: wie veilig wil leven, moet een deel van zijn vrijheid opgeven. Paradoxaal genoeg blijkt hij daardoor een belangrijke instigator van de individuele vrijheid.

In deze bundel wordt de filosofie van dit controversiële zwaargewicht door veertien auteurs ontsloten en toegelicht.

Lees verder.....





Marin Terpstra en Theo de Wit

Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn

Over de omgang met heilige zaken

Zijn wij intoleranter aan het worden? De gevoeligheid van mensen voor afwijkende meningen of manieren van leven is zeker sterker geworden. Hoe kan een samenleving omgaan met wat voor mensen heilig of onaantastbaar is in tijden van multiculturalisme? Intolerantie is moeilijk te verkopen, maar alles tolereren kan evenmin.

Het begrip tolerantie kent een lange geschiedenis waarin politiek en religie op allerlei manieren met elkaar vervlochten zijn. Wat is de oorsprong van het begrip en hoe valt het te definiëren? En wat zijn de hoogste waarden van een samenleving? Dit boek behandelt dergelijke vragen en biedt een reflectie op de vraag hoe een samenleving kan omgaan met heilige zaken.

Isbn 978 94 6340 246 0

Omvang ± 336 pp.

Prijs € 29,90

Paperback

Verschijnt in oktober

Marin Terpstra is universitair docent politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Theo de Wit is universitair docent sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie en bijzonder hoogleraar Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen aan de Universiteit van Tilburg.

Lees verder.....

2^e druk



9 789463 140246



Søren Kierkegaard

Christelijke toespraken

Vertaling Hans van Munster†, geheel herzien door Pieter van Reenen
Eindredactie en verklarende noten
Udo Doedens, Pieter van Reenen en Pieter Vos
Met een nawoord van Pieter Vos

In het voor Europa gedenkwaardige jaar 1848 verschijnt niet alleen *Het communistisch manifest* van Karl Marx maar ook *Christelijke toespraken* van Søren Kierkegaard. Geïnspireerd door gebeurtenissen in Parijs klinkt in dat jaar in heel Europa de roep om hervormingen, zoals persvrijheid, een nationale grondwet en parlementaire democratie. Kierkegaard mengt zich niet direct in het publieke debat, maar analyseert de sociale, ethische en religieuze vooronderstellingen van zijn cultuur, in het bijzonder de aanname dat de cultuur wezenlijk christelijk is.

Christelijke toespraken bevat een kritiek op het bestaande 'christendom': het religieus-politieke conglomeraat van kerk en staat dat ook door de vernieuwingsbewegingen niet wezenlijk ter discussie wordt gesteld. Nodig is een diepere vorm van vernieuwing, die Kierkegaard aanduidt als 'christen worden'. Daartoe willen deze toespraken opbouwen.

Isbn 978 94 6340 247 7
Omvang ± 448 pp.
Prijs € 42,90
Gebonden uitgave
Verschijnt in november

Christelijke toespraken vormt het veertiende deel in de reeks Kierkegaard Werken.

Deze uitgave komt tot stand in samenwerking met de Redactieraad Kierkegaard Werken en is gebaseerd op de SKS, uitgegeven door het Søren Kierkegaard Centre te Kopenhagen.





Karl Verstrynge

Wat ons verplicht, deel I

Essay over mens en existentie

Isbn 978 94 6340 230 9

Omvang 216 pp.

Prijs € 22,90

Gebonden uitgave

Versijnt in augustus

Karl Verstrynge is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij ethiek, toegepaste ethiek en existentiële filosofie doceert. Hij publiceert rond het existentialisme, Kierkegaard en media-ethische thema's en is voorzitter van het 'Centrum voor Ethiek en Humanisme' en van de Redactieraad Kierkegaard Werken VZW.

Doorgaans situeert de mens de vrijheid in het hart van zijn conditie. Daarmee onderscheidt hij zich van het dier dat zich op onvrije wijze verhoudt tot de omgeving waarin het leeft. Maar is de vrijheid de alfa en omega van ons menselijk bestaan? Of zijn we, voordat we de vraag naar onszelf gesteld hebben, al getekend door een schatplichtigheid? Is er niet iets wat ons al heeft verplicht nog voor we een eerste woord spreken? En kunnen we ons van die verplichting ontdoen zonder ons van onszelf te verwijderen?

In het eerste luik van de trilogie *Wat ons verplicht*, die de ethische grondslag van het menszijn peilt, stelt de auteur de vraag naar de grondslag van de menselijke existentie. In discussie met de existentiële wijsgerige traditie waarvan Kierkegaard, Heidegger, Ortega Y Gasset, Løgstrup, Jaspers, Sartre e.a. deel uitmaken, gaat hij op zoek naar datgene wat onze menselijkheid sticht en schraagt. Daarmee vormt het boek een scherpe kritiek op het ongebreidelde vrijheidsideaal die de mens vandaag meer dan ooit lijkt aan te kleven.





Anonymus

Thuis

Inkeer en de vorming
van het geweten

Vertaald door Liesbeth Dullaert, Rien
Langelaar, Wim Verbaal, Jo Vossen,
Ed Wassink en Karel Wiecherink
Inleiding en annotatie door Mirko Breitenstein
en Wim Verbaal

Isbn 978 94 6340 245 3
Omvang ± 192 pp.
Prijs € 28,90
Gebonden boek
Verschijnt in december

Thuis is deel 11 in de serie
Middeleeuwse Monastieke
Teksten. Deze serie is onder
redactie van Krijn Pansters
en Guerric Aerden oco.

Thuis is ongetwijfeld één van de mooiste contemplatieve traktaten die het westerse monnikendom rijk is. Deze anonieme cisterciënzer tekst uit de late twaalfde eeuw, traditioneel aan Bernardus van Clairvaux toegeschreven, is in werkelijkheid een compilatie van teksten van verschillende herkomst, die niettemin één geheel vormen. Het document is tevens één van de oudste verhandelingen uit de hoge middeleeuwen over de problematiek van schuld, het geweten en de eigen verantwoordelijkheid. Zijn omvangrijke verspreiding, geattesteerd door bijna vijfhonderd handschriften en vele omzettingen in de volkstalen, onderstreept zijn betekenis en populariteit. Als geen ander geschrift weet dit traktaat de nieuwe mentaliteitsethiek van de twaalfde eeuw, met zijn accenten op individualiteit en innerlijkheid, te actualiseren. De sprekende beelden die het daarbij gebruikt, werken door tot in de moderne tijd.



9 789463 402453

In het voorjaar verschenen...



Piet Gerbrandy
Boëthius, Troost in filosofie
9789463401661
€ 29,90
Gebonden boek



Pieter Beullens
De sleutel tot Aristoteles
Willem van Moerbeke en de overlevering van antieke wijsheid
9789463401838
€ 24,90
Gebonden boek



Andries Visser
De mens is geest
Kierkegaards humanisme
9789463401852
€ 19,90
Paperback



Marja Havermans
Sterven als een stoïcijn
Filosofie bij ziekte en dood
9789463401784
€ 19,90
Paperback



Patrick Lateur
Ambrosius, Zingen moet ons hart
9789463401630
€ 14,90
Paperback



Willem van Saint-Thierry
Geloofsgeheim
Sacrament van het altaar; Edele natuur van de liefde; Raadsel van het geloof
9789463402125
€ 29,90
Gebonden boek

Uitgelicht...

5^e druk



Aristoteles
Ethica Nicomachea
9789055735655
€ 24,90
Paperback

3^e druk



Woei-Lien Chong
Filosofie met de vlinderslag
De daoïstische levenskunst van Zhuangzi
9789460362262
€ 29,90
Gebonden boek



Petrarca
De twee gezichten van Vrouw Fortuna
9789463401388
€ 59,90
Gebonden boek



Onno Zijlstra
Een zekere twijfel
Inleiding in de westerse filosofie
9789463401326
€ 24,90
Paperback



Guerric Aerden
School van de liefde
Cisterciënzers en hun spiritualiteit
9789463401395
€ 24,90
Paperback, full colour



Benedictus van Nursia
Regel
Richtspnoer voor monastiek leven
9789460360602
€ 27,90
Gebonden boek



Alfred Denker
Onderweg in Zijn en Tijd
Inleiding in het leven en werk van Martin Heidegger
9789463401180
€ 26,90
Gebonden boek

4^e druk



Jacob van Sluis
Leeswijzer bij 'Zijn en tijd' van M. Heidegger
9789055731725
€ 14,90
Paperback

3^e druk



Søren Kierkegaard
Vrees en beven
9789055737376
€ 22,90
Gebonden boek

2^e druk



Søren Kierkegaard
De ziekte tot de dood
9789463401265
€ 19,90
Paperback



Plato
Platoonse liefde
Het Symposium en de Phaedrus van Plato
9789460362231
€ 32,90
Gebonden boek



Cicero
Het bestaan van de goden
9789463401333
€ 24,90
Gebonden boek



Dick Kleinlugtenbelt
Moderne levenskunsten, Deel 3
De mens en de kunst van het leven
9789463401296
€ 19,90
Paperback

2^e druk



Sjoerd van der Niet
Als dan dus daarom
Introductie taalfilosofie
9789463400961
€ 19,90
Paperback

5^e druk



Aurelius Augustinus
Belijdenissen
Confessiones
9789055739158
€ 39,90
Gebonden boek

4^e druk



Aurelius Augustinus
Goed onderwijs
Christendom voor beginners
9789463401401
€ 18,90
Paperback

**Uitgevers**

Jenny van de Laar en John van Gortel

Al onze uitgaven staan op de website

www.damon.nl

Kunt u een uitgave niet vinden, heeft u opmerkingen of andere vragen?

Neem dan contact met ons op.

Postadres

Postbus 1650

5602 BR Eindhoven

Kantooradres

Kanaaldijk-Noord 109 b

5642 JA Eindhoven

T +31 (0)40 304 60 58

E info@damon.nl

W www.damon.nl

F [facebook.com/uitgeverijdamon](https://www.facebook.com/uitgeverijdamon)

T twitter.com/uitgeverijdamon

Vertegenwoordiging Nederland

Gerard Pels boekdiensten

06 2376 9142

info@gerardpels.nl

Vertegenwoordiging en pers België

Epo

+32 (0)3 239 68 74

Voor pers: pers@epo.be

Voor bestellingen: orders@epo.be

Distributie

Al onze uitgaven zijn leverbaar via

Centraal boekhuis, CBC 't Gulden Boek

of rechtstreeks bij de uitgeverij

